



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1095

09.03.2024 (135)

Michael Kühnen

Η δεύτερη επανάσταση Τόμος Ι: Πίστη και αγώνας

Μέρος 8

Η δεκαετία του '60 ήταν η μεγάλη νύχτα της εθνικοσοσιαλιστικής ιδέας. Σίγουρα υπήρχαν εθνικοσοσιαλιστές στη Γερμανία, μικρές ομάδες πρώην κομματικών συντρόφων που είχαν ενταχθεί σε κάποια εθνική οργάνωση και περίμεναν καλύτερες εποχές. Οι προσπάθειες των παλαιών εθνικοσοσιαλιστών, μέσω της Νότιας Αμερικής και της Παγκόσμιας Ένωσης Εθνικοσοσιαλιστών (WUNS) μέσω της Αγγλίας, να οικοδομήσουν κάτι στη Γερμανία απέτυχαν.

Λίγα λόγια για την ODESSA, η οποία υποτίθεται ότι έκανε την τελευταία της μεγάλη προσπάθεια να αποκτήσει επιρροή στην παγκόσμια πολιτική τη δεκαετία του 1960:

Μπορούμε να υποθέσουμε με βεβαιότητα ότι προς το τέλος του πολέμου, κύκλοι μέσα στο κόμμα και τα SS σκέφτονταν να συνεχίσουν το έργο τους μετά τον χαμένο πόλεμο. Αυτό υποδηλώνουν οι καλά οργανωμένες διαδρομές διαφυγής, μέσω Ρώμης στη Νότια Αμερική, για υψηλά ιστάμενα στελέχη του κόμματος και των SS, καθώς και το γεγονός ότι σημαντικά έγγραφα του Τρίτου Ράιχ μπορούσαν να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κρυψώνες στις ορεινές λίμνες της Αυστρίας και τώρα της Τσεχοσλοβακίας έχουν γίνει διάσημες. Η ύπαρξη μιας ομάδας όπως η ODESSA

υποστηρίζεται επίσης από το γεγονός ότι στις λίμνες αυτές προφανώς αφήνονταν φρουροί - τουλάχιστον η ανακάλυψη ναζιστικών εγγράφων και πλαστών χαρτονομισμάτων λίρας, που κάποτε προορίζονταν να διαταράξουν τη βρετανική οικονομία ακόμη και τους τελευταίους μήνες του πολέμου, στην αυστριακή Toplitzsee κόστισε στις δυτικές μυστικές υπηρεσίες δύο νεκρούς ακόμη και στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Είναι επίσης γεγονός ότι οι Τσέχοι βρήκαν τουλάχιστον μία υπόθεση στις λίμνες τους. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ειπωθεί με σαφήνεια:

Δεν υπάρχουν αποδείξεις για την ύπαρξη της ODESSA, αλλά πολλά πράγματα δείχνουν ότι υπάρχει.

Σε κάθε περίπτωση, στα μέσα της δεκαετίας του 1960, μια ομάδα Γερμανών επιστημόνων εργάστηκε για λογαριασμό της αιγυπτιακής κυβέρνησης για την ανάπτυξη πυραύλων κατά του Ισραήλ - με βάση μια περαιτέρω εξέλιξη του V2. Φήμες που δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ λένε ότι οι επιστήμονες αυτοί στρατολογήθηκαν και τοποθετήθηκαν από την ODESSA. Αν αληθεύει, αυτή ήταν η τελευταία πολιτικά σημαντική δράση της ODESSA. Στην τελευταία στρατιωτική παρέλαση πριν από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, οι πύραυλοι αυτοί επιδείχθηκαν στο κοινό, μόνο που οι κεφαλές δεν ήταν ακόμη έτοιμες, αλλά ο επιθετικός πόλεμος και η νίκη του εβραϊκού κράτους έβαλαν τέλος σε αυτό το πείραμα ενός αιγυπτιακού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς. Σήμερα, η ODESSA - που τώρα έχει μετονομαστεί σε Ένωση Συντρόφων - υποτίθεται ότι φροντίζει μόνο για τους συντρόφους που κινδυνεύουν να διωχθούν για υποτιθέμενα εγκλήματα πολέμου.

Μπορούμε να υποθέσουμε με καλή συνείδηση ότι ακόμη και τριάντα χρόνια μετά τον πόλεμο, η μάχη εξακολουθεί να μαίνεται μεταξύ των εθνικοσοσιαλιστικών μυστικών οργανώσεων που εξακολουθούν να έχουν τις ρίζες τους απευθείας στο Τρίτο Ράιχ και των μπράβων των νικητριών δυνάμεων ή της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας. Ωστόσο, αυτός ο μυστικός πόλεμος δεν επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις, και έτσι αφήνουμε το σαθρό έδαφος των εικασιών και επιστρέφουμε στη Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα της νέας γενιάς ξεκίνησε το 1967 με τις ήδη αναφερθείσες δραστηριότητες του **Wolf-Dieter Eckhart**, ο οποίος, με οργανώσεις όπως η Bund Deutscher Nationalsozialisten και αργότερα ο Freundeskreis der NSDAP με τις εφημερίδες "Nationalsozialistischer Deutscher Nachrichtendienst" και "Mitteilungsblatt des Freundeskreises der NSDAP", πραγματοποιούσε ναζιστική προπαγάνδα.

Το 1970, έγινε η πρώτη προσπάθεια για την επανίδρυση του NSDAP στο Μόναχο. Αυτή η προσπάθεια, όπως και άλλες που ακολούθησαν, απέτυχε λόγω του

γεγονότος ότι μια ομάδα ανθρώπων με εθνικοσοσιαλιστικό φρόνημα χωρίς αφίσες, εφημερίδες και χρήματα απλά δεν αποτελεί κόμμα. Η συνέπεια ήταν η άνθηση των ναζιστικών μαχητικών ομάδων παντού - εντελώς ανεξάρτητων, μικρών και μόνο περιφερειακά σημαντικών ομάδων, που λειτουργούσαν η καθεμία μόνη της χωρίς σταθερή μορφή και στρατηγική, και μερικές από τις οποίες υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Η ώθηση για ένα ενιαίο, ισχυρό NS υπόγειο κίνημα έπρεπε να έρθει από έξω:

Ο καιρός ήταν ώριμος για ένα νέο NSDAP! Σε όλη τη Γερμανία, οι εθνικοσοσιαλιστές περίμεναν το σήμα.

Το 1971, ο Αμερικανογερμανός **Gerhard Lauck**, 18 ετών τότε, ίδρυσε την NSDAP-AUSLANDSORGANISATION. Τα επόμενα χρόνια, ήταν δυνατό να ιδρυθούν πυρήνες NSDAP/AO παντού στη Γερμανία ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες ομάδες μάχης της NS, στο NPD, στο JN και σε πολλές άλλες οργανώσεις. Αυτοί οι πυρήνες εφοδιάζονταν και εφοδιάζονται με προπαγανδιστικό υλικό από την Αμερική και έχουν γίνει σήμερα τόσο πολυάριθμοι που μπορεί κανείς να δηλώσει χωρίς υπερβολή:

Το NSDAP/AO δεν μπορεί πλέον να συντριβεί. Σε μια συγκέντρωση στο Αμβούργο το 1974, ο κομματικός ηγέτης του NSDAP/AO, Gerhard Lauck, εξήγησε τον ρόλο των ξένων Γερμανών στον εθνικοσοσιαλιστικό αγώνα για την ελευθερία:

"Θα σας εκπλήξει να μάθετε ότι μετά και κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι Γιάνκηδες συνειδητοποίησαν επίσης ότι η προπαγάνδα κατά του Χίτλερ και του Τρίτου Ράιχ ήταν απλώς πολύ απίθανη για να είναι αληθινή, διότι ο ηρωικός αγώνας του γερμανικού λαού και η απόλυτη "πίστη του μέχρι τέλους" είναι αδιανόητη υπό μια εγκληματική ηγεσία. Πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες που γνώρισαν τον Γερμανό στρατιώτη στο πεδίο της μάχης αναγκάστηκαν να μου παραδεχτούν ότι οι Γερμανοί στρατιώτες ήταν οι καλύτεροι και ότι αυτοί, οι Σύμμαχοι, είχαν κερδίσει τον πόλεμο μόνο χάρη σε μια μεγάλη αριθμητική υπεροχή, στην οποία πρέπει να προσθέσω και την προδοσία που μπήκε άδοξα στη γερμανική ιστορία με την 20ή Ιουλίου 1944.

Από το 1945, δεν υπάρχει ούτε ειρήνη ούτε ελευθερία στον κόσμο. Δύο εγκληματικοί πόλεμοι κατά της Γερμανίας για να διασφαλιστεί η δημοκρατία και να σωθεί ο κόσμος δεν έφεραν ούτε δικαιοσύνη ούτε ασφάλεια, αλλά μόνο αδικία σε μια διαιρεμένη, κατεχόμενη Ευρώπη και την ανάδυση ενός ασιατικού κινδύνου, δηλαδή της Σοβιετικής Ένωσης. Το γεγονός αυτό έχει βάλει σε σκέψεις πολλούς Αμερικανούς και πολλοί πρώην αντίπαλοι έχουν γίνει φίλοι της Γερμανίας και θαυμαστές του Αδόλφου Χίτλερ και εδώ εννοώ τους αγνούς Γιάνκηδες. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να θεωρηθώ εκπρόσωπος αυτών των, τελικά, σχεδόν πολύ αργά

φωτισμένων Γιάνκηδων, γιατί δεν είμαι Γιάνκης. Είμαι πρωτίστως ένας εκπατρισμένος Γερμανός και δευτερευόντως ένας Αμερικανός πολίτης. Εμείς οι Αμερικανο-Γερμανοί εκπληρώνουμε το καθήκον μας ως πολίτες απέναντι στην αμερικανική κυβέρνηση, αλλά μόνο αν αυτή δεν πολεμά εναντίον της γερμανικής πατρίδας μας. Για μένα, η αμερικανική μου υπηκοότητα είναι ένα όπλο.

Εμείς οι Αμερικανο-Γερμανοί δεν είμαστε τόσο δημοφιλείς στη Γερμανία όσο οι εκπατρισμένοι Γερμανοί στη Νότια Αφρική και την Ανατολική Ευρώπη, επειδή η μεγάλη πλειοψηφία είναι αμερικανοποιημένοι και έχουν πολεμήσει ακόμη και εναντίον της γερμανικής πατρίδας. Αλλά ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, η μειοψηφία των Volkstreuen πρέπει να εκτιμηθεί ακόμη περισσότερο, γιατί πρέπει να αγωνιστούμε όχι μόνο εναντίον των Γιάνκηδων, αλλά και εναντίον των λεγόμενων Volksgenossen, εναντίον των εντελώς αμερικανοποιημένων γερμανοφάγων γερμανικής καταγωγής που δεν αντιλαμβάνονται καν ότι τα δικά τους επώνυμα είναι γερμανικά. Ενάντια στους πολιτιστικούς διανοούμενους που δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα δημοτικά τραγούδια παρά στη γερμανική πατρίδα και ενάντια στους πατριώτες που μιλάνε και πίνουν πολύ αλλά δεν κάνουν τίποτα. Αυτοί όμως είναι Γερμανοαμερικανοί, δηλαδή Αμερικανοί γερμανικής καταγωγής. Εμείς όμως είμαστε Αμερικανο-Γερμανοί. Γερμανοί που έχουμε μόνο ένα κοινό με τις ΗΠΑ, ότι δηλαδή ζούμε εδώ.

Οι περισσότεροι Αμερικανογερμανοί είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, αλλά υπάρχουν ακόμα αγόρια σαν κι εμένα. Είμαστε ίσως ένα αίνιγμα για εσάς τους Γερμανούς του Ράιχ, επειδή είμαστε τα θύματα των ηττών της Αμερικανογερμανίας. Μάθαμε τη μητρική μας γλώσσα, τα γερμανικά, ως επί το πλείστον από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, επειδή δεν μας επιτρεπόταν ή δεν μπορούσαμε να τα μάθουμε στο σπίτι. Για το ότι χάθηκαν τόσα πολλά δεν φταίει η γενιά μου. Αλλά είναι καθήκον μας να διατηρήσουμε ό,τι έχει απομείνει και να διεκδικήσουμε ό,τι έχει χαθεί, ακόμη κι αν χρειαστεί να περάσουν χρόνια και γενιές, ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να μην υποφέρουν πλέον από τον αντιγερμανισμό. Παρά την ήττα αυτή στον γλωσσικό τομέα, μπορώ να πω με ειλικρίνεια ότι εμείς οι Γερμανοί στο εξωτερικό είμαστε συχνά καλύτεροι Γερμανοί από πολλούς επανεκπαιδευμένους δημοκράτες εδώ στη λεγόμενη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, η οποία στην πραγματικότητα είναι μόνο μια αποικία της συμμαχικής κατοχής.

Η ανατροφή μου ως παιδί ήταν πάντα γερμανική-εθνική και völkisch. Όταν αργότερα γνώρισα το γερμανικό εθνικιστικό κίνημα ή τον εθνικοσοσιαλισμό, ήξερα αμέσως ότι η ανατροφή και η στάση μου ήταν εκατό τοις εκατό σύμφωνες με αυτό - παρά τις τεράστιες αποστάσεις, παρά την έλλειψη γλώσσας, παρά τις γενιές στο εξωτερικό, η γερμανική ψυχή παρέμεινε πιστή στο γερμανικό αίμα. Σε αυτό έγκειται η τεράστια δύναμη της γερμανικής εθνότητας, την οποία φοβούνται σαν πανούκλα οι αντίπαλοί μας. Αυτή η έλλειψη γλώσσας είναι και ήταν σίγουρα ένα μεγάλο

μειονέκτημα. Διότι αν αφαιρέσεις τη γλώσσα ενός λαού, πολύ εύκολα αφαιρείς τον πολιτισμό και την ουσία του, και έτσι αυτή η περίπτωση συνέβαλε επίσης στην πτώση του ξένου γερμανισμού. Είχαμε όμως και ένα μεγάλο πλεονέκτημα: ο σκληρός διωγμός εξαιτίας της πίστης μας στη γερμανικότητα και τη γερμανική εθνική στάση μας έδωσε πιο γερά από ποτέ!

(Μετά από αυτό το συλλαλητήριο, απαγορεύτηκε στον Λάουκ η είσοδος στη χώρα).

Η περιοδεία του ηγέτη του κόμματος στη Δυτική Γερμανία είχε προκαλέσει μια νέα εξέλιξη στο κίνημα: οι προηγουμένως αυστηρά χωριστοί πυρήνες και οι ηγέτες τους γνωρίστηκαν μεταξύ τους και άρχισαν να σχεδιάζουν και να εκτελούν κοινές επιχειρήσεις. Η SA του NSDAP/ΑΟ παίρνει σάρκα και οστά!

Τα SA: Ένας στενός σχηματισμός ελίτ με επικεφαλής την ηγεσία του επιτελείου εντός της κατεχόμενης επικράτειας του Ράιχ, ο οποίος σήμερα διατηρεί μονάδες σε όλα τα Γκάουε και τα τελευταία χρόνια έχει καταστήσει το NSDAP/ΑΟ την ισχυρότερη και κυρίως την πιο δραστήρια οργάνωση αντίστασης του NS.

Το 1976, ο Gerd Lauck συνελήφθη στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και φυλακίστηκε για σχεδόν μισό χρόνο πριν οι δυνάμεις κατοχής τον απελάσουν πίσω στις ΗΠΑ. Ο χρόνος που πέρασε στη φυλακή αποδεικνύει την ορθότητα της πεποίθησης που είχε εκφράσει νωρίτερα :

"Το NSDAP/ΑΟ επιβιώνει από κάθε σύλληψη - συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου. Το NSDAP/ΑΟ δεν μπορεί πλέον να συντριβεί".

Το 1977, τα SA πραγματοποιούν την πρώτη μεγάλη προπαγανδιστική τους επίθεση. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες σημειώνουν οι καταιγίδες των SA στο Αμβούργο και το Ανόβερο, οι οποίες γίνονται επανειλημμένα πρωτοσέλιδα. Στα τέλη του 1977, τα SA, υπό την ηγεσία του αρχηγού του επιτελείου τους "**Armin**", **πραγματοποιούν** μια συνάντηση ολόκληρης της επιτελικής ηγεσίας στην οποία αποφασίζεται η μετονομασία του NSDAP/ΑΟ από Ξένη Οργάνωση σε Aufbauorganisation - ένα ακόμη σημάδι της σταθερής αγκύρωσης που είχε βρει το NSDAP/ΑΟ στη Γερμανία. Όσον αφορά τη δομή και το έργο του NSDAP/ΑΟ, ο αρχηγός του κόμματος δήλωσε τα εξής στην εφημερίδα του κινήματος "**NS-Kampfruf**":

Η οργάνωση: **Το NSDAP/ΑΟ**

Το NSDAP/ΑΟ είναι τόσο η εξωτερική οργάνωση όσο και η δομική οργάνωση του NSDAP. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ναζιστική οργάνωση μάχης στην

περιοχή της σημερινής Γερμανίας. Στο εσωτερικό της Γερμανίας και της Οστάνδης, το NSDAP/ΑΟ είναι οργανωμένο σε πολλούς πυρήνες που λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, οι οποίοι συντονίζονται και εφοδιάζονται με προπαγανδιστικό υλικό από τα κεντρικά γραφεία του NSDAP/ΑΟ στο εξωτερικό. Αυτό το ξένο αρχηγείο βρίσκεται στην Αμερική, όπου η νομιμότητά του καθιστά δυνατή μια προπαγανδιστική μηχανή μεγάλης κλίμακας, ή έκδοση του Kampschritt NS Kampftruf και μια πλημμύρα από αυτοκόλλητα, αφίσες και φυλλάδια.

Το NSDAP/ΑΟ μάχεται αποφασιστικά κατά της απαγόρευσης της NS και αγωνίζεται για την αποδοχή του NSDAP ως κόμματος με δικαίωμα ψήφου στη Γερμανία και στην Οστάνδη. Μέχρις ότου ο αγώνας για την άρση της απαγόρευσης του NS ή το ξεπέραςμα των σημερινών συνθηκών κατοχής καταστήσει δυνατή την επανίδρυση του ίδιου του NSDAP, η ηγεσία βρίσκεται στα χέρια του οργανωτικού ηγέτη του NSDAP/ΑΟ και των κορυφαίων (υπόγειων) αγωνιστών του NSDAP/ΑΟ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Απώτερος στόχος είναι η ανάδυση ενός ναζιστικού κράτους σε ένα ελεύθερο, κυρίαρχο Μεγάλο Γερμανικό Ράιχ και μια Νέα Τάξη με φυλετική βάση σε ολόκληρο τον άριο κόσμο.

Το NSDAP/ΑΟ δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο. Αν και τα περισσότερα μέλη της βρίσκονται φυσικά στη Γερμανία, υποστηρίζεται επίσης από Γερμανούς στο εξωτερικό σε όλο τον κόσμο. Πολλοί μη Γερμανοί εθνικοσοσιαλιστές που συμπαθούν το NSDAP/ΑΟ στον δύσκολο αγώνα του για μια εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία εκπροσωπούνται επίσης στον κύκλο των υποστηρικτών του NSDAP/ΑΟ. Για αυτούς τους συντρόφους, το NSDAP/ΑΟ δημοσιεύει το NS Report στα αγγλικά, καθώς και διάφορα υλικά σε άλλες γλώσσες.

Ο αγώνας για ένα δικαίωμα:

Με βάση τις επικρατούσες συνθήκες κατοχής και τη σημερινή γελοία αδυναμία του κινήματος σε σύγκριση με το NSDAP του Γ' Ράιχ, μια πρόωρη προσπάθεια επανίδρυσης του κόμματος θα ήταν ένας άχρηστος κίνδυνος για τα μέλη, ένας παραλογισμός που θα έβλαπτε τη φήμη του κινήματος της ΝΔ, μια καρικατούρα και συνεπώς μια προσβολή για το κόμμα του Φύρερ και μια αξεπέραστη θρασύτητα (ή τουλάχιστον μια αξιοθρήνητη αφέλεια) εκ μέρους της εννοούμενης "κομματικής ηγεσίας".

Η NSDAP/ΑΟ θεωρεί ότι το δικαίωμα μιας ναζιστικής οργάνωσης να φέρει το όνομα NSDAP πρέπει να διεκδικηθεί μέσω ενός επιτεύγματος ιστορικής σημασίας.

ΜΟΝΟ ΑΦΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΣ ΤΗΣ

**ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ NS
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΘΑ ΈΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΣΔΑΠ!**

Το αν αυτή η ναζιστική ελευθερία επιτυγχάνεται μέσω της αναγκαστικής άρσης της ναζιστικής απαγόρευσης ή μέσω της ανατροπής του προδοτικού καθεστώτος της Βόννης, είναι άσχετο από αυτή την άποψη. Η ναζιστική μαχητική οργάνωση, η οποία αποτέλεσε την ηγετική δύναμη του παρακράτους, θα μετατραπεί τότε σε αυτό το νεοσύστατο NSDAP και οι ηγέτες του κόμματος θα αναδειχθούν από τους ηγετικούς του κύκλους. Δεν είναι η αιτιολόγηση της ύπαρξης, της δομής ή της διεκδίκησης της ηγεσίας μιας ναζιστικής οργάνωσης που είναι καθοριστική, αλλά η συγκεκριμένη επιτυχία της.

Τα τρία καθήκοντα:

Το NSDAP/ΑΟ ανέλαβε τρία σημαντικά καθήκοντα. Το πρώτο καθήκον είναι η **προπαγάνδα**. Το NSDAP/ΑΟ έχει θέσει ως στόχο να προμηθεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όχι μόνο τους πυρήνες του NSDAP/ΑΟ αλλά και ολόκληρο το κίνημα της NS στη Γερμανία με προπαγανδιστικό υλικό της NS. Το ότι υπό τις παρούσες συνθήκες κατοχής είναι δύσκολα δυνατόν να παρέχεται πραγματικά "αρκετό" υλικό είναι σαφές, αλλά δεν είναι λόγος να μην προσπαθήσουμε να διανείμουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερο υλικό! Ως εκ τούτου, το NSDAP/ΑΟ αναμένει από τους αγωνιστές και τους συνεργάτες του να κάνουν αποτελεσματική χρήση αυτού του υλικού και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να συμβάλουν στην πληρωμή, τουλάχιστον εν μέρει, του οικονομικού βάρους. Είναι γνωστό, τουλάχιστον στους ακτιβιστικούς κύκλους, ότι το NSDAP/ΑΟ στέλνει πολύ, πολύ περισσότερο υλικό από αυτό που "πληρώνουν" ή μπορούν να "πληρώσουν" οι μαχητές του μετώπου.

Το δεύτερο καθήκον είναι η **οικοδόμηση μιας υλικής βάσης**, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για τη συνέχιση και την επέκταση του προπαγανδιστικού έργου. Ο αγώνας για κεφάλαια θα είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό οι συνεισφορές που προέρχονται από τον Κύκλο των Χορηγών καθώς και οι δωρεές από τους προστάτες είναι πολύ σημαντικές. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα έσοδα από την πώληση διαφόρων ειδών.

Ο τρίτος στόχος είναι η **δημιουργία μιας ενιαίας οργάνωσης**. Ο εξορθολογισμός είναι αυτοκτονία στο υπόγειο. Μόνο το σύστημα των πυρήνων, το οποίο προμηθεύεται υλικό από τα ξένα επιτελεία, έχει αποδειχθεί

στην πράξη. Μόνο λίγοι σύντροφοι του NSDAP/ΑΟ συλλαμβάνονται, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων συγκόλλησης. Σχεδόν όλες οι συλλήψεις γίνονται για άλλες ενέργειες. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι δεν είναι το ξένο αρχηγείο αλλά οι ίδιοι οι αρχηγοί και οι ακτιβιστές των πυρήνων που πρέπει να δημιουργήσουν τους πυρήνες τους, να τους καθοδηγήσουν και να πραγματοποιήσουν δράσεις. Έτσι απολαμβάνουν αρκετή ελευθερία από την οργανωτική ηγεσία και συνεπώς τη δυνατότητα να αποδείξουν την αξία τους στον ενεργό αγώνα. Η παρέμβαση της ηγεσίας δεν είναι ούτε επιθυμητή ούτε αναγκαία και παραμένει ελάχιστη.

Ηγεσία:

Επισημώς, η ανώτατη οργανωτική ηγεσία θα ανήκει αναπόφευκτα στο ξένο αρχηγείο, επειδή πρέπει να αναλάβει τις περισσότερες από τις λειτουργίες μιας οργανωτικής ηγεσίας, τουλάχιστον στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό στην περίπτωση μιας υπόγειας οργάνωσης. Οι λειτουργίες αυτές είναι οι εξής:

η προπαγάνδα
την οικοδόμηση ενός υλικού θεμελίου
τη δημιουργία κέντρου επικοινωνίας
ο γενικός συντονισμός
τη δημόσια εκπροσώπηση του οργανισμού

Η ιστορία του ναζιστικού κινήματος από το 1945 και μετά έχει δείξει ότι κανένα αρχηγείο εντός της κατεχόμενης Γερμανίας δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτές τις λειτουργίες, τουλάχιστον αν πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο και μεγάλης κλίμακας εγχείρημα όπως το NSDAP/ΑΟ. Στην πραγματικότητα, η ηγεσία δεν βρίσκεται ούτε μόνο στο ξένο αρχηγείο, ούτε στα χέρια κάποιου μεμονωμένου ατόμου, αλλά σε έναν κύκλο των σημαντικότερων ναζιστών ηγετών, που διαμορφώθηκε μέσα σε χρόνια σκληρού αγώνα. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ηγετών είναι Γερμανοί του Ράιχ και δραστηριοποιούνται στον υπόγειο αγώνα της ΝΔ στην επικράτεια του Ράιχ. Μόνο μια σχετικά μικρή μειοψηφία των ηγετών βρίσκονται στο εξωτερικό, όπου πρέπει να επανδρώσουν τα ξένα επιτελεία.

Δεδομένου ότι το αλλοδαπό αρχηγείο αντιπροσωπεύει μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του NSDAP/ΑΟ, παρόλο που πρέπει να εκπληρώνει τις λειτουργίες της οργανωτικής ηγεσίας λόγω της ναζιστικής απαγόρευσης και έτσι διαδραματίζει φαινομενικά υπερμεγέθη ρόλο, τα ηγετικά του προνόμια είναι περιορισμένα σε σχέση με τους άλλους έγκυρους ηγέτες στην κοινή μας, γερμανική πατρίδα, των οποίων η εθελοντική συνεργασία και συναίνεση είναι προϋπόθεση μιας σοβαρής ναζιστικής οργάνωσης μάχης.

Το NSDAP/AO απορρίπτει κάθε απόλυτη αξίωση ηγεσίας. Μόνο ο Φύρερ, ο Αδόλφος Χίτλερ, είχε το δικαίωμα να διεκδικήσει άνευ όρων την ηγεσία. Όποιος απαιτεί το ίδιο για τον εαυτό του μετά το 1945 είναι ένας αλαζόνας κατεργάρης. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι εμείς οι Εθνικοσοσιαλιστές πρέπει να απαρνηθούμε την οικοδόμηση μιας μαχητικής οργάνωσης και τα απαραίτητα προνόμια των ηγετών της που την συνοδεύουν, αλλά μόνο ότι ο στόχος αυτός πρέπει να επιδιωχθεί με ρεαλιστικό τρόπο.

Το NSDAP/AO έχει την άποψη ότι πρέπει να αποδείξει την αξία του στα μάτια των μαχητών του NS και όχι το αντίθετο, ότι η υποταγή πρέπει να κερδηθεί και όχι να απαιτηθεί, και ότι τα μέλη και οι συνεργάτες πρέπει να κερδηθούν μέσω εποικοδομητικής συνεργασίας, δηλαδή μέσω μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας (η προσφορά) και μιας συγκεκριμένης ανταπόδοσης (η δέσμευση), ακόμη και πριν και ανεξάρτητα από την "ένταξη". Η βάση της αφοσίωσης, στην οποία στηρίζεται κάθε εθελοντικά παρεχόμενη πίστη, είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, ένα αίσθημα ευθύνης και μια αίσθηση του ανήκειν (και οργανωτικά), η οποία μπορεί να αναπτυχθεί μόνο σταδιακά.

Η ιδιότητα του μέλους του NSDAP/AO δεν είναι τυπική (ούτε και της PLO). Σε αντίθεση με το Fördererkreis, δεν υπάρχει κάρτα και δεν υπάρχουν μηνιαίες συνδρομές. Επίσης, δεν υπάρχει πιστοποιητικό και κανένα σήμα. Η ιδιότητα του μέλους συνίσταται στο να θεωρεί κανείς τον εαυτό του μέλος του NSDAP/AO και να ενεργεί αναλόγως, δηλαδή να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του, να ακολουθεί τις οδηγίες του και να αναγνωρίζει την ηγεσία του. Αυτή είναι η ιδιότητα του μέλους στο NSDAP/AO. **"Αυτός είναι ο τρόπος μας!"** (από: Η στρατηγική του NSDAP/AO του Gerhard Lauck)



NS KAMPFRUF
KAMPFBLATT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUGEMEINSCHAFT

Number 126 Copyright © 1979 26 April 2017 2206

Der Kampf geht weiter !

Seitung Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, je stärker in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarität und Massenarbeit, Vorkriegs- und Nachkriegszeit haben nicht auseinander, die Idee der gesamten Idee unserer hoch geliebten Führer Adolf Hitler zu entwickeln.“

Alle Nationalsozialisten sind weniger selbstliche Völker- und Kampfbewegungen, sondern Schlichter im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völker. Die Bewegung ist zwar wieder geworden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute nicht nur primär die in der Vergangenheit.

Die unvorstellbare Größe ist aber dabei, das Volkstum – gegen alle weißen Völker (V-) zu kämpfen, keine Hilfe und Unterstützung, Überwindung und Kampfbewegung.

„Ich“ „egal“ oder „illegal“, als im Weltkrieg oder im Brandenburger, als im Propagandakrieg bewährte oder auf einem Schicksalsspiel andere Art. Jeder Nationalsozialist ist seine Pflicht!“

Hilf Hitler!
Gottwald Laska



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγίλατε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπαρατός της Αντρωπογένεας (www.proustingtheancient.com/truth.htm). Έχει φτάσει στις 21 σελίδες τώρα, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μέλιτη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απίστευτο παρανοϊκό πληροφόρηση. Αναζητάς πληροφορίες για ένα πρόγραμμα και βρισκόμαστε αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να τροποποιήσουμε. Απομένει λίγο σαν να είσαι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόντων. Ένα παρόντων που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) Copyright © 1979 April 26, 2017 2206

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware consciences and social kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and race-mixing.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hilf Hitler!
Gottwald Laska



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!